## Imrei Finu, Shabbat Va-eira 25 Tevet 5785, 25 January 2025

Exodus 6: 6-8

לָכֵן אֱמִר לִּבְנֵי־יִשְּׂרָאֵל אֲנַי יְהֹנָה וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶּם מִתַּחַת ֹסְבְלֹת מִצְרַיִם וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מִתַּחַת ֹסְבְלֹת מִצְרַיִם וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם וְהָיִיתִי מֵצְרַיִם: וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם לִי לְעָם וְהָיִיתִי לָכֶם לֵאלֹהִים וְיִדְעְתֶּם כִּי אֲנַי יְהֹנָה אֱלֹהֵיכֶם הַמּוֹצִיִא אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלוֹת מִצְרְיִם: וְהַבֵּאתִי אֶתְכֶם מִתַּחָת סִבְלוֹת מִצְרְיִם: וְהַבֵּאתִי אֶתְכֶם מִתְּהָבְּלְנִקְ וְּלְיַצְקְבִּ וְהַנֵּעִלְבִּ לְנֵבְ וְהָנִיתְ אֹתָה לְכֶם מוֹרָשָׁה אֲנִי יְהֹנָה:

## The Four Cups Genesis Rabbah 88:5

מכאז קבעו חכמים ד' כוסות של לילי פסח

On what grounds did the Sages institute the four cups of Passover?

א"ר הונא בשם ר' בנייה כנגד ד' גאולות שנאמרו במצרים, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי,

Rabbi Huna (according to the Palestinian Talmud it was R. Yochanan) said in the name of Rabbi Banaiah: In allusion to four expressions of redemption which occur in connection with Egypt: I WILL BRING YOU OUT... AND I WILL DELIVER YOU... AND I WILL TAKE YOU.

רבי שמואל בר נחמן אמר כנגד ארבע כוסות שנאמרו כאן, וכוס פרעה בידי וגו', ונתת כוס פרעה וגו'

Rabbi Shmuel ben Nachman said: In allusion to the four cups mentioned in our text: Pharaoh's Cup was IN MY HAND, AND I TOOK THE GRAPES, PRESSED THEM INTO PHARAOH'S CUP, AND PLACED THE CUP IN PHARAOH'S HAND... YOU WILL PLACE PHARAOH'S CUP IN HIS HAND (Genesis 40: 11, 13)

רבי לוי אמר כנגד ד' מלכיות

Rabbi Levi said: In allusion to the four empires (Babylon, Media, Greece, and Rome).

רבי יהושע בן לוי אמר כנגד ד' כוסות של תרעלה שהקב"ה משקה את עובדי כוכבים...

Rabbi Yehoshua ben Levi said: In allusion to four cups of fury which the Holy One will make the nations of the world drink, as it says...

וכנגדן הקב"ה משקה את ישראל ד' כוסות של ישועה לעתיד לבא...

Corresponding to these the Holy One will give Israel to drink four cups of salvation in the Messianic future, as it says...

## A fifth cup?

From Maimonides, Mishneh Torah, Hilchot Chametz u'Matzah 8:10

ויש לו למזג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול... וכוס זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות.

And he should pour a fifth cup and say the Great Hallel (Psalm 136) upon it... And this cup is not obligatory like the four cups.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Say, therefore, to the Israelite people: I am the Eternal. I will BRING YOU OUT from the labours of the Egyptians and I WILL DELIVER YOU from their bondage. I WILL REDEEM YOU with an outstretched arm and through extraordinary chastisements. <sup>7</sup> AND I WILL TAKE YOU to be My people, and I will be your God. And you shall know that I, the Eternal am your God who freed you from the labours of the Egyptians. <sup>8</sup> I WILL BRING YOU INTO THE LAND which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you for a possession, I the Eternal".